



Villa Poggio al Sole • Via Madonna della Scala • I 84048 Castellabate

www.villapoggioalsole.com

Gastenboek/ Gästebuch/ Guestbook/ Libro degli ospiti

J.F.

In het voorjaar van mei 2009 hebben we met een groep van 10 mensen de villa bewoond. Doel van de reis was om een week lang te schilderen en te tekenen onder leiding van een docent.

Elke avond genoten we na een dag hard werken in het atelier, van de fantastische zonsondergangen op het terras. Het uitzicht bestond uit een prachtige kijk op het dal met daarachter het strand en de zee. We werden er elke avond even stil van, zo mooi.

Op de eerste dag van ons bezoek was er een dansavond in het dorp. Ciraca twee km verderop. Een danswedstrijd bestemd voor jong en oud . Als groep hebben we de deelnemers op gepaste wijze aangespoord, hetgeen de dorpsbewoners nog een tandje harder liet dansen. Aan het einde mocht het publiek "vrij" dansen waarvan we hartelijk gebruik maakten. Een onvergetelijke avond. Dansen op het plein in Castallebate!

De omgeving is nog zo authentiek, de mensen vriendelijk en de stranden als van 50 jaar geleden. Wat een goede sfeer hangt daar. Heerlijk in de restaurants gegeten met prachtige Italiaanse wijnen uit het gebied. Eten onder de olijfbomen bij het kasteeltje, je waant je werkelijk in de sfeer van de "Godfather".

We hebben buitengewoon genoten en graag kom ik nog eens terug om de omgeving, oa. de Amalfikust, verder te verkennen.

Familie van E:

Gisteravond zijn wij, ook weer met vertraging jammer genoeg, teruggekeerd na onze vakantie week in villa Poggio al Sole. Vorige week zaterdag kwamen we om 01.00 uur aan bij de villa, waar Monika gelukkig op ons had gewacht. Dankzij de goede routebeschrijving reden we er zo naar toe.

We hebben enorm genoten. Natuurlijk werkte het weer mee (we hebben alleen maar prachtig weer gehad), het huis was lekker ruim, waardoor iedereen toch de nodige privacy kon hebben als daar behoefte aan was. De keuken was uitstekend, van alle gemakken voorzien, de grote (overdekte)

terrassen met het geweldige uitzicht geweldig, kortom een heerlijk vakantiehuis. Dankzij het mooie weer hebben we alleen maar buiten geleefd en dan is het even wennen als je weer in Nederland komt, waar het overvloedig regent.

Familie T. (april 2009)

La vacanza e passato, c'e peccato, maar bovenal we zijn ontzettend verrast, het verblijf in uw villa, het panorama waar we iedere keer weer van genoten, het doet wel heimwee hebben naar Castellabata. Het was en is nog steeds heerlijk na genieten. We hebben nog een bezoek gebracht aan Ercolano, Paestum, Ravello en natuurlijk wilden we ook nog in de buurt van Castellabata blijven en niet alleen in een auto rond rijden ook al vanwege onze kleindochter van 6 jaar die van de salamanders genoot en de bloemetjes om haar heen.

We zijn goed onthaald door Monika en Silvio die ons in Agropoli ophaalde en ons weer weg had gebracht naar Salerno, omdat de trein die ze voor ons in Nederland hadden uitgestippeld niet meer op dat uur reed vanuit Agropoli. Regina heeft ons op een leuke avond getrakteerd, heel verrassend en verder nog de processie van Goede Vrijdag uitgezocht waar het precies plaatsvond.

Wat u voor ons heeft geregeld was in één woord af.

Het is in ieder geval een reis om nog eens te ondernemen, maar wanneer weten we nog niet.

P.M. (Essen, Duitsland)

Es geht auch eigentlich nur nochmal um eine Danksagung an Sie und die anderen Besitzer, dass Sie uns solch einen schönen Urlaub ermöglicht haben. Wir haben die Zeit sehr genossen und haben enorm viel gesehen und erlebt. Aus meiner Sicht war es genau der Urlaub, den ich seit langem vermisst und gebraucht habe. Aber auch die anderen Leute waren alle sehr begeistert. Nur die anschließende Zeit in Deutschland war sehr schwierig zum Wiedereingewöhnen.

Ich hoffe wir waren Ihnen angenehme Gäste und haben das Haus einigermaßen so hinterlassen, wie es auch üblich sein sollte. Ich würde das Haus sehr gerne irgendwann noch einmal mieten!!

Bert (oktober 2008)

Het verblijf was zeer oké. We hebben weer erg genoten en ik heb echt een thuisgevoel als ik de heuvel afrijd. We hebben heerlijk gewandeld en door het mooie weer hebben we veel op de benedenterrassen gezeten, onder het afdak. Zo'n grote tafel met 10 personen met allemaal lekker eten en drinken in deze ambiance... 't kan minder' zeggen ze dan zuinig in Groningen.

Verder zijn we weer bij Divino geweest en de laatste avond bij i due fratelli. Allemaal

lekker.

Ook zijn we met een clubje naar Ercolano geweest. Een ander clubje heeft nog eens Positano en Amalfi en zo bezocht.

Ergernissen hebben we weinig. Of het moet zijn dat àlle bars op woensdag in Castellabate dicht zijn. Dat is geen handige spreiding :-). En die muggen.....volgende keer neem ik preventief en curatief spul mee en hangen we ook de klamboe uit.

Kortom.. we komen nog eens terug.

Ine (oktober 2008)

Het was weer helemaal goed !

We hebben een hele week doorgebracht met 10 verschillende mensen die gemeen hebben dat ze houden van Italië. Italiaans beter willen leren spreken, gek zijn op Italiaans eten en drinken.

Ze waren allemaal weg van het huis !!! (wie niet...?)

Dus hebben we veel zelfs gekookt (veel verse vis, tonno)

Veel buitenshuis geluncht

Ontzettend veel gelachen

Genoeg gedronken

We zijn nog twee dagen gaan wandelen: de tocht van Castellabate naar Agropoli was fantastisch, en goed uitgezet.

Vrijdag zijn we met Maja en Jens gaan lopen, hartstikke leuke tocht, en....hartstikke leuk gezelschap.

Het was weer heerlijk en zeker niet onze laatste keer

Nel O. (oktober 2008)

Wat een unieke stulp!!!!We hebben er van genoten!

Prachtige locatie, met een een prachtig uitzicht...en elke avond weer opnieuw een schitterende gewijzigde.. zonsondergang!!!

Castellabate een prachtig stadje met leuke en goede restaurantje(s) met vooral een leuke bediening.

Het plein met de kaartende mannen, een drankje bij de dochter van Monica. Zeer sfeervol....

De wandeling naar beneden.... HET STRANDJE...EXACT DE AFBEELDING ZOALS GEZIEN IN

HET DAGBLAD AD....

De omgeving deels verkend...maar vooral genoten van het heerlijke zonnetje en heerlijk lezen....meerdere boeken..

Het ging ook om een weekje relax en rust...De komende maanden wordt het net als de afgelopen maanden véél werken....dat hoort bij het ondernemerschap!

En heerlijk veel ruimte en vrijheid in en rondom de villa...we waren met ons tweetjes in de gehele villa.

Buiten de eerste drie dagen dat Regina er was...dat maakte het zeker gezellig ...

Het maakt ons ook wel nieuwsgierig naar de andere zes medeigenaars. ...

Wel apart om op deze manier een tweede....in dit geval villa te kunnen verblijven

Lout...wie weet, zelden gaan wij naar een zelfde vakantieadres....maar het is met een grotere groep toch ook een heel goed STULP!!!

FD:

.....even een reactie van mijn kant op het verblijf in Poggio al sole.
Geweldig, Franz zei bij aankomst al: het lijkt wel villa Felderhof maar dan leuker. We hebben erg genoten, alle weerstypes meegemaakt tot aan donder en hagelstenen toe maar ook veel zon gehad. Het huis straalt werkelijk gastvrijheid uit. Santa Maria en Castellabate boven zijn beiden mooie nog niet bedorven plaatsjes. Onze vakantie dagen verderop in Meta di Sorrento, klein plaatsje met strand in de buurt van Sorrento, waren ook erg leuk. Veel met bus en boot gedaan: ging heel goed. We hebben Regina ook nog getroffen, erg aardig.
Kortom, het is allemaal voor herhaling vatbaar.

TvS:

Ha Lout,

Ik wil je graag even laten weten dat wij een superheerlijke fantastische vakantie hebben gehad in Castellabate.

Mooi weer, prachtig huis en omgeving, goed gezelschap.

De eerste week was druk. Maar in zo'n groot huis is dat geweldig! In het weekend gingen wij 2 nachten in Napels logeren alwaar wij een bruiloft hadden en daarna zijn we nog tot de zaterdag erop met zijn tienen geweest.

Maar het was een van de meest gave vakanties uit mijn leven, met dat supergeweldige uitzicht etc. etc.

NB (Amsterdam):

Zaterdag terug gekomen en nu weer thuis. Ook leuk maar had nog graag wat langer gebleven.

Het huis was fantastisch. We hadden een deel van de bovenste etage, gelukkig was het andere deel van de bovenste etage niet verhuurd. Nu konden we gebruik maken van de ruime woonkamer en dakterras, helemaal voor ons zelf. Dat geeft een heel rijk gevoel met een prachtig uitzicht op zee. Het huis heeft alles in zich en wij zijn er heerlijk tot rust gekomen. Als het andere deel wel was verhuurd, dan had je moeten delen en dat had ik dan toch weer minder gevonden.

Monika is bijzonder aardig en heeft ons heel gastvrij begeleid door het huis. Het zag er allemaal heel schoon en goed verzorgd uit. Complimenten.

De omgeving is prachtig en we hebben geregeld uitstapjes gemaakt, Napels (vuilnis), Pompei, Capri, Amalfi en Cilento park. Bovenal is Castellabate zelf een bijzonder mooi dorpje, eten en vooral drinken bij Divino. En het stadsstrandje van Castellabate is meer dan schattig. Maar goed dat weet je zelf het beste.

Kortom wij hebben een topvakantie gehad en zijn helemaal weer uitgerust. Thanks.

Wellicht komen we terug, het huis is inderdaad erg geschikt om helemaal te huren met familie of vrienden. Dat gaan wij zeker in overweging nemen en voorstellen aan familie en vrienden. Misschien werkt dan het zwembad ook wel. Al weet ik dat het erg kostbaar is om te onderhouden.

Ik zal reclame voor je maken, zegt het voort.

C.M.

We hebben het prima gehad. Fijn huis, mooi uitzicht, heerlijk terras. We hadden het rijk alleen, best lekker.

Aan het strand was er geen lol aan. De drukste tijd van het jaar, dus dat hebben we maar overgeslagen. Maar af en toe een duik in het zwembad zou niet verkeerd zijn geweest. Zeker toen het zo warm werd de laatste dagen. Dat fijne briesje was ver te zoeken! Gelukkig bleef het in huis lekker koel en konden we toch goed slapen.

Aanraders: eten bij de Frantoio in San Mauro (en olijfolie kopen!) en in restaurant Monteverde in Monteforte Cilento. Zeer goede traditionele Italiaanse keukens!

Naar Napels: auto parkeren bij treinstation Agropoli, lopen naar de haven (ca. 20 min) Metromare van 09.00 uur via Capri naar Napoli (ca. 2,5 uur). Terug met de trein van Napoli centraal (19.50 of 21.50 uur, €5,90) naar Agropoli (1,5 uur).

De wandeling van 12 km over mte Tresino is ook schitterend. Neem een badpak mee in je rugzakje. Het is heerlijk om halverwege de wandeling even naar het water af te zakken en een duik te nemen. Paestum vond ik heel indrukwekkend, prachtig museum ook! En Castellabate zelf is natuurlijk adembenemend. En heel gezellig. De eerste zondag van ons verblijf was er in Santa Maria de C. aan de weg langs het strand een grote markt. Het leek wel een soort jaar- of maandmarkt. We kwamen te laat, we wisten van niets. Bovendien was het die dag erg slecht weer (donder en bliksem, storm en de hele ochtend en deel van de middag regen) en is die markt helemaal verregend. Wij werden geconfronteerd met de dramatische resultaten ervan (1000 kg achtergelaten afval, modderige plassen en nog een paar verzopen marktlui. Zou het te maken hebben gehad met het feest van de Heilige Maagd van Santa Maria? Er was ook een prachtig vuurwerk op 15 augustus en wij zaten natuurlijk 1e rang op het terras!

Verder hebben we erg genoten van alle goede en heerlijke dingen van het leven in Italië. En ik kom misschien nog wel een keertje terug maar dan in een ander seizoen zodat er wat actiever bewogen kan worden. Er zijn zoveel schitterende wandelingen te maken!

N.B.:

Zoals je al begreep hebben wij genoten in de Cilento van alles wat dat prachtige stuk Italië te bieden heeft. Wel was het erg druk aan de kust, vergeleken met de vorige keer toen ik er in juli was. Zodoende waren we meer aan t toeren en lopen in t binnenland, zaterdag nog aten we bij Monteverde, bijzonder aardige man en heerlijk eten. Goeie tip!!!

Wat ik ook erg leuk vond was ons dagje Napoli, heen met de boot, terug met de trein. We hadden de auto geparkeerd bij t station van Agropoli, liepen in ca. 20 minuten naar de haven, boot van 9 u, aankomst Napoli 11.30 u. Terug de trein van 19.50 en weer rond 21.30 in Agropoli.

De kat wist meteen bij wie hij/zij moest zijn: bij mij dus , en kwam dagelijks n portie brokjes halen, lag dan heerlijk uit te buiken in een schaduwplekje. Ik heb m maar Romeo gedoopt.

Omdat wij drieen in het RadioFilharmonischOrkest zitten heb ik n c.d-tje met wat orkestmuziek achtergelaten, uiteraard bij de cd-speler beneden, ik hoop dat je van klassiek houdt.

We werden wel gek van de muggen en wespen, er viel weinig tegen te doen, enigszins gehavend (zeg maar pokdadig) zijn we weer huiswaarts gegaan. We kregen nog een tip van een Italiaanse arts om " OFF " te gebruiken , een middel dat in ieder geval wel tegen de kriebels hielp.

Er valt nauwelijks iets te wensen als je daar bij t vallen van de avond/nacht op het terras zit. De witte Tavernello waren we snel op t spoor via restaurantje Cantucci (spel ik t goed?) in S.M. de Cast. Het huis ligt zo waanzinnig mooi, ik ben diep onder de indruk en hoop zeker nog eens terug te kunnen komen.

Ik wens jullie daar een heel prettige tijd, aai de kat!!!

Familie M. (tweede keer in het huis)

We hebben het wederom fantastisch gehad! Het was zo geweldig om er te zijn. Het weer was heerlijk ongeveer 29 graden, zalig. De zon heeft doorlopend geschinen. Het was erg leuk om Jens en Maya weer te zien. We hebben nog gezellig bij hen geborreld!

Het huis lag er prachtig bij. Het zwembad dat Gert-Jan en Marrije mee hadden genomen was een groot succes. Gelukkig hebben we het water wat er inzat kunnen hergebruiken. Het was nogal veel, maar het is naar het reservoir gepompt. Had Jens bedacht!

Dit keer hebben we wat meer door het binnenland gereden, geweldig!!! We hebben taartjes gegeten bij de koekjesfabriek (weet niet meer wat die lag). Ik ben zelfs met Inge de tweede zaterdag samen met de kinderen naar D & D geweest, de disco waar we iedere zaterdagnacht wakker van liggen. Je kunt er maar beter tussenin staan dan er wakker van liggen. Een nacht om niet gauw te vergeten. Prachtige disco in de buitenlucht.

Het is wel leuk om met zo'n groep het hele huis te huren. Je maakt dan echt gebruik van het hele terrein. We hebben ook veel op de punt van het zwembad (de boot) gezeten. Je hebt dan prachtig uitzicht en lekker beetje wind. De nachten waren overigens niet te warm.

Tja ik kan zo nog uren doorgaan. Wij blijven nieuwsgierig naar de omgeving. Er is nog steeds heel veel wat we niet gezien hebben. Het huis is gewoon top. Zoveel leuke plekjes waar je lekker kunt zitten, in de zon of uit de zon. Het is lekker ruim

met een prachtig uitzicht. We zijn trouwens dit keer naar Amalfikust geweest. Nou, fantastisch. Ravello wat een mooi plaatsje! Amalfi zelf (erg toeristisch en duur) vonden wij wat minder, maar de kust is in ieder geval schitterend.

Volgend jaar gaan we het weer wat dichterbij zoeken. Niet omdat we het niet naar onze zin hebben gehad, maar de reis is toch ernstig pittig. De anderen zijn met het vliegtuig gegaan. Maar Lout wij gaan terug!!!!!!!!!!!!!! Wij gaan helaas geen reclame maken voor het huis, want dan wil iedereen er naar toe en dat is de bedoeling niet. Het moet lekker Italiaans blijven. Nee hoor geintje. Maar ik moet wel zeggen dat het wel iets extra's heeft omdat er nog niet zoveel "niet-Italiaanse" toeristen zijn. Het is heerlijk om gedwongen te worden in het Italiaans en handen en voeten aan een ober duidelijk te maken wat je wilt eten. Het blijft afwachten of datgene wat je besteld hebt ook datgene is wat je dacht te gaan eten. Heerlijk.

Goed ik hoop dat je nu een idee hebt hoe wij het gehad hebben in Castellabate. Zijn er nog vragen, hoor ik het wel. Verder geen tips. Het is al zo mooi zoals het nu is. Ontzettend bedankt voor dit mooie plekje.

R.H.

De week in de villa was prima. Ruimte genoeg, fraai gedecoreerd, alles keurig verzorgd, een attente en vriendelijke Monika.

Zuid Italië is prachtig, authentiek, vriendelijke mensen, mooie stadjes en strandjes, we gaan zeker nog eens terug.

Als je nog iets mag aanmerken dan was het alleen niet eenvoudig om de villa te vinden, omdat deze iets verscholen beneden aan de oprijlaan ligt. Terwijl we er voor stonden en voor de zekerheid aan een passerende vrouw vroegen of hier de villa lag, werd dit ten stelligste ontkend wat enige vertraging tot gevolg had.

Familie L.

Der Urlaub auf dem "Sonnenhügel" war wieder super schön, wenn wir auch diesmal nicht so viele schöne Sonnenuntergänge ansehen konnten wie im letzten Jahr, weil der Horizont über dem Meer meistens abends etwas wolkenverhangen war.

Alles hat prima geklappt. Wir haben viel unternommen, waren in der Caloreschlucht und in dem Lokal, das Du uns letztes Jahr empfohlen hast (ein toller Tipp - danke); wir waren in Neapel und im archäologischen Museum, an der Amalfitana, in Herkulaneum, in der phantastischen Höhle von Petrosa u. s. w. und natürlich haben wir auch viel im Meer gebadet.

Insgesamt waren es tolle Ferien, die trotz 3 Wochen leider viel zu schnell vergangen sind. Was wir im nächsten Jahr machen haben wir noch nicht genau geplant; vielleicht nochmals Villa Poggio al Sole?

NC (Utrecht)

In mei 2005 waren we met de hele familie in de Villa Poggio al Sole
In mei 2006 gaan we weer met de hele familie naar Villa Poggio al Sole

We zijn nu halverwege. Zo voelt dat.

Zelden heb ik in één week zoveel energie opgedaan. Het zal de verkwikkende combinatie zijn geweest van de zon, de ruimte (ook in het huis), de ruimte, het uitzicht, natuurlijk het fantastische eten uit de Italiaanse keuken en de tastbare nabijheid van rijke, Romeinse cultuur.
Nog 183 nachtjes slapen...

J.

Het is uitstekend bevallen, zeker als het gaat om de locatie, het weer en de ruimte in het huis. We hadden uitstekend weer en de omgeving - met name het dorpje Castellabate - is erg mooi. Leuk ook om het echte Italië te voelen. Genoten van de beelden op straat (zijn er auto's zonder ingedeukte zijkant ?) en op het strand (de jonge vrouwen blijven bloedmooi, maar ook in Italië eisen de hamburgers kennelijk hun tol).

AdL:

: -)

zo, net terug uit Italië en ik wil je laten weten dat de cursus erg geslaagd was in de mooie villa in Castellabate!! Iedereen vond het helemaal geweldig, zowel de villa als Castellabate als de omgeving! In het echt was het zelfs nog mooier dan op de website.

We hadden het geluk dat er donderdag j.l. een dorpsfeest was dus konden we gelijk wat lokale sfeer opsnuiven. Het is zeker voor herhaling vatbaar!! We hebben enorm genoten.

: -)

Guy en Martine:

We zijn nu reeds enkele weken terug thuis maar als we denken aan onze vakantie in Castellabate komen er steeds dezelfde gevoelens terug naar boven. Warmte, het huis straalt een zeer warm gevoel uit waar je je goed voelt, de sfeer in en rondom het huis is optimaal positief. De ruimte, vooral als je er met een grote groep leeft is ideaal ingericht. Ieder kan er zijn eigen plekje vinden om even tot zichzelf te komen. Prachtige beelden van omgeving, zonsondergang, planten, werkende mieren, bloemen, zitplaatsjes ...komen steeds weer terug boven drijven.

Kortom het huis heeft een zeer gunstige uitstraling om het positieve in de mens naar boven te laten komen. Al deze gegevens vinden wij belangrijk om van een

ontspannen vakantie te kunnen genieten.
Veel liefs Martine en familie

Heike von Borstel

: -)

Ein traumhaftes Haus, ein traumhaftes Zimmer mit einem traumhaften Blick von früh morgens bis nachts, eine traumhafte Umgebung - ein traumhafter Urlaub! Traumhaft und doch Wirklichkeit in der Villa Poggio al sole! Ich möchte wiederkommen! Heike

R.de P.

We hebben een geweldige week gehad. De villa is geweldig. Het weer paste goed. De hele sfeer voelt als een warm bad. Allemaal heel veel geluk en misschien tot ziens.

M.G.

Wat een plek, wat een land, wat een volk! Ik sluit alles in mijn hart en hoop hier nog terug te komen. Con amore !

B.de P.

Bij mijn aankomst hier in jullie huis was het als een droom. De ligging, de zee, de hoogte. Je hart gaat open en voelt alsof je hier wil blijven. Zorg goed voor deze plek.

J.de V.

Als je samen oud wilt worden, moet je zuinig op elkaar zijn. Probeer oud te worden met dit huis, wees er zuinig op !

Familie M.

Een week lang waanden we ons de eigenaar van een fantastisch onderkomen. Zeeën van ruimte, prachtige terrassen, een tuin waarin je kunt verdwalen en een uitzicht om van te dromen. Zometeen de laatste zonsondergang in zee bij Castellabate. Voorzichtig denken we al over terugkomen, volgend jaar ? We nemen er nog een citroenlikeurtje op, op onze eigen Villa Felderhof.....

Familie Metz/Hulshof

Wij zijn half juli twee weken in villa poggio geweest met vrienden. Het was een echt paradijs op aarde. In het echt zelfs nog mooier dan op de website. Over deze vakantie kunnen wij alleen maar in superlatieven spreken. Prachtige plek, fantastisch huis, heel hartelijke ontvangst, geweldige Italianen, Castellabate een fantastisch dorp (vooral het pleintje met de twee zussen die de hele dag op hun stoel rond zitten te kijken), de mooiste stranden etc. Prachtige tocht naar het Zuiden gemaakt, naar blauwe grotten en schitterende dorpjes (Palinero?), Pompei (indrukwekkend), de Vesuvius, Paestum (fantastische tempels). Kortom, dit is niet de laatste keer geweest dat wij er waren.

Ontzettend bedankt!!!!

Lena und Jan

Sonne tanken, Meerblick, in der Ferne Capri und die Amalfiküste, leckere Cornetti con Crema, was brauch man mehr um glücklich zu sein. Wir konnten leider nur eine Woche bleiben, kommen aber bestimmt wieder!

Familie AD

En elke avond, als toegift, een pracht zonondergang. Wat een plek ! Wat een huis.

Hanna Timmann

Es war einfach wunderbar!!! Ein idealer Ort um mit gemeinsam mit Freunden zu genießen: Sonne, Meer, gutes Essen und Trinken. Hier hat man Zeit füreinander, um in Ruhe miteinander zu plaudern oder

Familie L.

Die Seligkeit eines Augenblicks verlängert das Leben über 1000 Jahre.
(Japanische Weisheit)

Die glückliche Momente in der Villa auf den Sonnenhügel beim Betrachten des Sonnenunterganges werden unser Leben über Jahrtausende verlängern.

● Email: info@villapoggioalsole.com



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.